

Juli - Augustus 2019

Jaargang 7

Nummer 43

# PORTA FIDEI



## Jubel en juich voor de Heer



Catechese  
over de  
geboden  
p. 4



Priester Poppe  
p. 9

Overzicht  
van de  
programma's

p. 10-11



Ziekentriduum  
Banneux  
p. 13

Afgiftekantoor 2099  
Antwerpen X  
P 914880  
maandelijks  
(behalve in augustus)

RADIO MARIA





## Colofon

**Verantwoordelijke uitgever:**  
Pr. Karlo Tyberghien

**Werken mee aan dit nummer:**  
Joris Abts, Zuster Camilla, pr. Edward Janssens, pr. Karlo Tyberghien, H el ene Van Melkebeke, Jacques Van Tichelen.

**Foto's:**  
Redactie

**Realisatie en vormgeving:**  
Radio Maria

**Druk en verzending:**  
Halewijn, Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen

**Abonnementen en gegevensverwerking:**

Radio Maria  
Sint Reneldisplein 23  
3001 Leuven  
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47



Beste vrienden van Radio Maria,

Ooit zei Paus Franciscus in een uiteenzetting dat Europa vermoeid is, en ze verjongd moet worden. In België zien we dat ook vaak. Niet enkel in de gewone wereld, maar tevens in de Kerk zien we soms een zekere vermoeidheid. Ouderen zien de kerken leeglopen, het geloof wordt niet meer zomaar doorgegeven aan nieuwe generaties. De jongeren nemen de plaats niet meer in die de ouderen hen achter laten. Allemaal nieuwigheden die te kennen geven dat de geest van de wereld tot ons allen doordringt, zelfs tot binnen in de Kerk. Velen laten zich door deze nieuwe en blijkbaar dominante geest tot wanhoop leiden. Maar is dat wel een goed antwoord? Het klopt dat

wij daardoor soms vermoeid zijn zoals onze Paus uitdrukkelijk opmerkt.

Radio Maria is dan weer wel een antwoord. Ten eerste, Radio Maria is jong! We hebben daarnaast ook nog heel veel motivatie en we verlangen om het Evangelie te verkondigen in ons land. Tegelijkertijd maakt Radio Maria gebruik van de wijsheid die schuilt in de vele mensen die onze Kerk ook in onze streken rijk is. Doorheen de getuigenissen, onderrichtingen, maatschappelijke en kerkelijk informatie brengt onze radio die boodschap die niet moe maakt, maar integendeel die ons allen terug verjongt. Enkel zo kunnen we verder vooruit zonder in wanhoop te vervallen. De christelijke hoop die we proberen uit te stralen zal een antwoord zijn op de vermoeidheid die heerst in ons continent.

De zomermaanden die aangeboren zijn geven ons de mogelijkheid om eens echt uit te rusten. Niet dat deze rust ons moet lui

maken, maar ze kan onze geest eindelijk wat verjongen. Dit wordt enkel verwezenlijkt als we uitrusten in God. Hij stuurt ons naar het goede, naar het essenti le. Laten we dus niet nalaten veel tijd vrij te maken voor de Heer. Radio Maria zal ieder van jullie daar heel graag bij helpen. Ook tijdens deze maanden tekent Radio Maria present om via haar programma's iedereen dichter te brengen bij God.

Velen van onze luisteraars zijn vaste luisteraars, toch verbaasd het ons telkens weer hoe Radio Maria vaak die personen raakt die het op een onbewust moment nodig hebben. Daarom nodig ik iedereen uit om vaak over onze radio te spreken bij jullie familie, vrienden en kennissen. Door jullie reclame en promotie kan de familie die wij vormen telkens weer groeien, en daardoor kan het Evangelie terug meer een plaats ontvangen in de harten van de mensen.

Ik dank jullie allen voor jullie steun en gebed. Moge de Heilige Maagd Maria jullie allen beschermen onder haar moederlijke mantel en ons allen leren uit te rusten bij God die onze vermoeidheid kan wegnemen en ons kan vernieuwen door zijn Heilige Geest.

Jullie zeer genegen in Jezus en Maria +

*Pr. Karlo Tyberghien*

Pr. Karlo Tyberghien  
Programmadirecteur Radio Maria



### Oplossing van het kruiswoordraadsel van juni 2019

E	F	R	E	M	S	A	C	R	A	M	E	N	T
R	O	I	L	O	B	P	I						
E	I	E	R	S	L	A	L	I	D	W	I	N	A
D	P			A			I	S	R				
I	L	I	A	S	P	Y	X	I	S	T	E	A	
E	N	I			E								
N	O	G	M	O	G	E	N	F	A	L	E	N	
S			O	E	O	E							
T	E	K	E	N	W	O	N	D	E	C	H	R	
	N				U			S	I	B			
D	E	I	R	O	D	E	L	T	O	B	B	E	
E	E	O			U			O	R				
S	O	L	I	S	T	E	C	A	B	A	R	E	T
E	E	E			A			M	I	U			
M	O	N	S	T	R	A	N	S	V	L	E	E	S



## JULI

### Het Doopsel

op 1, 2, 4 en 5 juli

door E.H. Pierre Fran ois

### Het Vormsel

op 6 en 8 juli

door E.H. Pierre Fran ois

### Het Huwelijk

op 9 en 11 juli

door E.H. Pierre Fran ois

### De Eucharistie

op 12, 13, 15 en 16 juli

door E.H. Pierre Fran ois

### De Biecht

op 18, 19, 20 en 22 juli

door E.H. Pierre Fran ois

### De Ziekenzalving

op 23 en 25 juli

door E.H. Pierre Fran ois

### De Priesterwijding

op 26 en 27 juli

door E.H. Pierre Fran ois

### De Kerk is apostolisch

op 29 en 30 juli

door E.H. Pierre Fran ois

### Catechismus: op

maandag, dinsdag,

donderdag, vrijdag

en zaterdag om 9u50.





## Catechesereeks over de geboden

# EERBIED VOOR GODS NAAM

**P**aus Franciscus begon op 13 juni 2018 tijdens de algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein met een reeks catecheses over de geboden. We geven u in dit en de komende nummers telkens een vertaling van één of meerdere catecheses.

**D**e paus spreekt in deze catecheses niet alleen over de tien geboden maar ook over de nieuwe wet van Christus.

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

We gaan verder met de catechese over de geboden en vandaag staan we stil bij het verbod *“Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken”* (Ex 20,7). Terecht lezen we dit Woord als een uitnodiging om de naam van God niet te beledigen en te vermijden er onterecht gebruik van te maken. Deze duidelijke betekenis nodigt ons uit dieper in te gaan op deze kostbare woorden om de naam van God niet ijdel, ongepast te gebruiken.

Laten we scherper luisteren. De uitdrukking *‘Gij zult niet gebruiken’* is de vertaling van een uitdrukking die zowel in het Hebreeuws als in het Grieks betekent: *‘Je zult niet op je laden, je zult niet op je nemen’*.

De term *‘lichtvaardig’* wil zeggen: *‘ijdel, betekenisloos’*. Het verwijst naar een leeg omhulsel, naar een vorm zonder inhoud. Het is kenmerkend voor huichelarij, voor formalisme en leugen. De naam van God gebruiken als een woord zonder inhoud of waarheid.

### Bijbelse betekenis van de naam

In de Bijbel vertolkt de naam de intieme waarheid van de dingen en vooral van personen. De naam geeft vaak uitdrukking aan de zending. Bijvoorbeeld Abraham in Genesis en Simon Petrus in de Evangelies krijgen een nieuwe naam om een omvorming van hun leven aan te duiden. De naam van God echt kennen, leidt tot een omvorming van je leven: van het ogenblik dat Mozes de naam van God kent, verandert zijn levensloop.

In de Hebreeuwse liturgie wordt de naam van God plechtig afgekondigd op de *Grote Verzoendag*. Het volk krijgt vergiffenis omdat men via de naam rechtstreeks in contact komt met het leven zelf van God die barmhartigheid is.

### Herinnering aan het doopsel

Met andere woorden *‘de naam van God op je nemen’* betekent: zijn werkelijkheid op ons nemen, in een heel sterke verbondenheid, een heel nauwe band met God treden. Voor ons christenen is dit gebod de herinnering aan ons Doopsel, want wij werden gedoopt *‘in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige*

*Geest’*. Dat spreken we uit telkens we het kruisteken maken, met het doel onze dagelijkse activiteiten te beleven in nauwe en ware verbondenheid met God, in zijn liefde. In verband met het maken van het kruisteken wil ik nogmaals herhalen: leert de kinderen het kruisteken maken. Hebben jullie al gezien hoe kinderen dat doen? Als je aan kinderen zegt: *‘Maak het kruisteken’*, doen ze iets waarvan ze niet weten wat ze doen. Ze kunnen het kruisteken niet maken! Leer hen te doen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is het eerste geloofsgebaar van een kind. Voor jullie een opdracht, een opdracht om te doen: kinderen leren het kruisteken te maken.

### Christendom van het hart

Men kan zich de vraag stellen: is dat mogelijk, de naam van God op huichelachtige wijze op zich te nemen, als een formaliteit zonder inhoud? Het antwoord is spijtig genoeg positief: ja, dat is mogelijk. Men kan een onware verhouding met God beleven. Jezus zei dat over leraren van de wet. Ze deden dingen, maar niet die welke God wilde. Ze spraken over God, maar deden de wil van God niet. En de raad van Jezus is: *“Doet wat ze zeggen, maar niet wat ze doen”*. Men kan een onwaarachtige verhouding met God beleven, zoals die mensen. Dit woord uit de Tien Geboden is een uitnodiging om met God geen valse verhouding te beleven, maar wel een relatie zonder huichelarij, een relatie waarin we ons met al wat we zijn aan Hem toevertrouwen. In feite, zolang we niet echt durven leven met God, zolang we niet echt ervaren dat in Hem het leven is, zolang verkondigen we alleen theorieën.

Dat is het christendom van het hart. Hoe slagen heiligen erin het hart van mensen te raken? Doordat heiligen niet slechts praten, maar ook doen! Ons hart wordt geraakt wanneer heiligen tot ons spreken. Ze zijn daartoe in staat omdat we in de heiligen

de zaken zien die ons hart verlangt: echtheid, waarachtige relaties, radicalisme. Dat is ook wat we in de ‘onbekende heiligen die ons omringen’ zien, bijvoorbeeld in zoveel ouders die aan hun kinderen een voorbeeld geven van waarachtig leven, eenvoudig, eerlijk en edelmoedig.

### Uw naam worde geheiligd

In de mate dat meer christenen de naam van God onvervalst op zich nemen – en de eerste bede van het Onze Vader, in praktijk brengen: *‘geheiligd zij uw Naam’* – in die mate zal de boodschap van de Kerk meer gehoord worden en zal ze geloofwaardiger zijn. Als ons concrete leven de naam van God te zien geeft, zal men zien hoe mooi het Doopsel is en hoe groot de gave van de Eucharistie is, hoe verheven de band is tussen ons lichaam en het Lichaam van Christus! Christus in ons en wij in Hem! Verbonden! Dit is geen huichelarij, dit is waarheid. Dit is geen spreken of bidden als een papegaai, dit is bidden met het hart, God liefhebben.

Door het kruis van Christus kan niemand zichzelf nog minachten en kwaad denken over zijn bestaan. Niemand en nooit! Wat men ook heeft gedaan. Want, de naam van ieder van ons ligt op de schouders van Christus. Hij draagt ons! Het loont de moeite de naam van God op ons te nemen want Hij draagt onze naam ten einde toe, ook het kwaad dat in ons is, heeft Hij op zich genomen door ons vergiffenis te schenken en zo in ons hart zijn liefde te brengen. Dat is wat God in dit gebod verkondigt: *“Neem Mij op je, want Ik heb je op Mij genomen”*.

**Iedereen kan de heilige naam van God aanroepen. Hij is trouwe en barmhartige Liefde in welke situatie we ook verkeren. God zal nooit ‘neen’ zeggen aan een hart dat Hem oprecht aanroept. Wat ons thuis te doen staat, is dit: aan de kinderen leren het kruisteken te maken.**



## Augustus

### Het Magnificat

van 1 tot 13 augustus op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50 door Pater Jan Meeuws

### ‘Ik ben’-woorden

op 16, 17, 19 en 20 augustus om 9u50 door E.H. Gerard Denys

### Hemel, Hel en Vagevuur

van 22 augustus tot 2 september op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50 door E.H. Chris Butaye

### Catechismus: op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50.

De catechese van ‘s morgens wordt herhaald op de volgende dag om 4u05 ‘s ochtends en de week nadien om 22u35.





# Zalige priester Poppe

## deel 2



Heiligen geven vaak door hun leven een klare, verhelderende kijk op de waarheden van het geloof en de beleving ervan. Met al zijn krachten heeft priester Edward Poppe ernaar gestreefd, vertrouwend op Maria's hulp, ook in de kleinste dingen, te beantwoorden aan Gods wil, die hem zo lief en heilig was. Als priester liet hij zich opmerken door zijn grote liefde voor de armen en zijn zorg voor de geloofsoopvoeding van de kinderen. Hij staat aan de wieg van de Eucharistische Kruistocht.

### Priesterwijding en eerste apostolaatsveld

Het zal u niet verwonderen dat de studies op het grootseminarie van Gent verder vlekkeloos verliepen. Vermeldenswaard is zijn contact met een groep seminaristen die zich de "Filioli Christiani" noemen. Een groep die het op zich heeft genomen het seminariereglement zo stipt mogelijk te volgen en te streven naar persoonlijke heiligheid en daartoe gebed – en andere bijeenkomsten organiseert. Later zal Poppe de leiding van die groep seminaristen en jonge priesters op zich nemen en veel voor hen betekenen.

In het diepste van Poppe speelt zich een andere strijd af, die hem onrustig maakt. Het is voor hem nog altijd geen uitgemaakte zaak of hij niet eerder naar een klooster of abdij met een sterk contemplatief leven zou moeten gaan. Hij worstelt met deze vraag en uiteindelijk moet zijn geestelijk leider pater Joachim o.c.d. de knoop doorhakken: priester in de wereld is uw weg! Een uitgemaakte zaak? Niet helemaal,

*pr. Edward Janssens*

later zal dit verlangen nog vaak de kop opsteken.

Voor nu staat de voorbereiding op het priesterschap centraal. Aan het eind van de voorbereidingsretraite schrijft hij: "dankbaar zijn voor de grote genade van het priesterschap. Mij blij en totaal aan God geven: zijn wil geschiede, zijn Rijk kome".

Op 1 mei 1916 volgt zijn priesterwijding in de kathedraal van Gent. Kort nadien reeds op 16 juni krijgt hij zijn eerste benoeming: onderpastoor te Sint-Coleta te Gent. Niet echt de parochie van miserie, maar toch heerst er veel, zeer veel armoede, mede uiteraard door de oorlog.

Van bij het begin levert hij strijd met de burgerlijke gewoonten op de pastorie waar hij inwoont. Omwille van de arme parochianen leeft bij hem ook steeds sterker de drang om ook arm, ja zeer arm te leven. Zijn grote voorbeeld is Franciscus van Assisi en dichter bij ons Antoine Chevrier een priester uit Lyon (F). Als hij op een mooie dag de inboedel van zijn bemeubelde kamer verhuist naar de zolder en enkel nog een tafel, een

stoel en een strozak overhoudt, klimt het conflict met zijn pastoor naar een hoogtepunt. De voortdurende spanningen zijn niet goed voor zijn gebedsleven én voor zijn fysieke toestand.

Troost zoekt hij in zijn communiebond van de kleintjes die hij met groot succes bijeenbrengt en voorbereid op hun eerste communie. Daarvoor schakelt hij ook lekencatechisten in.

Na een jaar arbeid op St.-Coleta is hij de instorting nabij, en gaat hij voor een maand op rust naar Melle. Hij herpakt zich, maar weet dat zijn werk op deze parochie virtueel ten einde is.

Volgt nog een jaar van spanningen waarin zijn pastoor hem steeds meer zaken ontnemt, zagezegd omwille van zijn gezondheid. De twee zijn het echter grondig oneens over geestelijk leven, over priesterleven en over pastorale aanpak.

### Naar Moerzeke

Op 7 oktober 1918 komt hij in Moerzeke aan. Hij voelt er zich dadelijk thuis: "Ik voel mij de vertrottelde bedorveling van de goddelijke voorzienigheid. Hier is kloostervrede, een karmelietenregiem. Hier is de melk beter dan van de boeren van Sint-Coleta, 't is hier het land van belofte. Wat zal de toekomst brengen? Kon ik Jezus kleed maar aanraken en genezen."

Als hij aanvankelijk goed meedraait verandert alles plots als hij op 9 mei een eerste hartcrisis krijgt. Hij wordt bedlegerig en zal dagen, weken en maanden het bed moeten houden. Hij is vele dagen niet in staat om te celebreren. Zijn uitspraak: "Een dag zonder Mis is als een dag zonder zon", moeten we in die context begrijpen.

Maar God slaat niet of Hij zalft zegt het spreekwoord. Precies daar in Moerzeke, fysiek uitgeput en gekluisterd aan zijn bed, zal hij ge-

weldig groeien 'in de diepte'. Het is dan dat zijn apostolaat van de pen begint, het is dan dat zijn medewerking aan de Eucharistische Kruistocht (E.K.) begint, het is dan dat hij de spirituele spilfiguur wordt van de priestergroep der Filioli, het is dan dat hij de geestelijke raadsman wordt van zowel eenvoudige werksters als van mensen op het Vlaamse politieke forum, het is dan dat hij boeken begint te publiceren, het is dan dat zijn kransjes van fabrieksmeisjes vorm krijgen, en nog zovele nieuwe horizonten waar hij bij betrokken is.

Daar in Moerzeke, in dat dorp aan de Schelde, wordt hij een 'Bekende Vlaming'.

Zijn apostolaatswerken gaan goed, ja zeer goed. Zijn fysieke toestand op en af, zijn gebedsleven dobbert mee op de golven van zijn zwakke gezondheid. Telkens als hij een hartcrisis krijgt overkomt hem een dodelijke angst om te sterven. Dan voelt hij zich de grootste zondaar ter wereld en het eeuwige leven onwaardig.

Naar het einde van zijn 4-jarig verblijf in het rustige Moerzeke gaat zijn gezondheid toch wat beter en gaat hij ook al eens de boer op om te spreken voor E.K. of voor zijn vrienden priesters van de Filioli. Zonder dat hij het besepte werd Edward Poppe langzaam 'de apostel van Vlaanderen'.

Bij alles wat er roerde in het kerkelijk leven in die jaren geraakte Poppe op de een of andere manier betrokken, meestal als raadsman achter de schermen, soms ook op de voorgrond met conferenties hier en daar. Zo geraakte hij ook bekend in Mechelen bij kardinaal Mercier, die een geestelijk leidsman zocht voor de seminaristen en religieuzen in legerdienst te Leopoldsburg.

In de maanden september en oktober gaat Lars Gerfen op huiskamertour door Nederland en België.

**Op zondag 22 september 2019 om 17u is Lars te gast in de kapel van de studio's van Radio Maria voor een lofprijzing!**

Deze keer komt hij samen met Ardie (cello en elektrische gitaar) en Tim (percussie). Naast de nieuwe muziek van de CD 'Richt mij weer op' zal Lars ook liederen van zijn vorige cd's 'In dat licht' en 'Laat nou gaan' spelen. **Iedereen van harte welkom!**





**Zijn wonderjaar**

Bijna dag op dag 4 jaar nadat hij in Moerzeke was aangekomen, komt hij nu, op 6 oktober 1922 aan in Leopoldsburg, waar hij tot geestelijk leidsman van CIBI werd benoemd. Zijn gezondheid herpakt zich nog meer en hij herleeft ook 'geestelijk': "Mijn geestelijk leven gaat hier beter dan in Moerzeke", schrijft hij.

Hij zou op de meeste seminaristen en religieuzen een onvergetelijke indruk nalaten. Enkel sommige Waalse geestelijken hadden in aanvang enige reserves. Toen ze Poppe echter enkele maanden bezig hoorden en bezig zagen, ontdekten ze de 'eenheid van leven' die hem zo sterk maakte, er was immers in hem geen schijn, geen doen alsof, zijn woorden en zijn daden stemden overeen.

In de geestelijke leiding kon hij nooit nalaten te vragen om zeer eenvoudig te zijn in het gebedsleven en aan Maria altijd de ereplaats te geven: "Doe nooit iets zonder de Moeder".

Over de geest die er onder de priesters moet heersen zei hij: "Wij moeten als toekomstige priesters, zo op Jezus gaan gelijken door in zijn gezindheid zodanig binnen te treden dat onze gelijkenis met hem ook uiterlijk zichtbaar wordt".

Hij reisde nu ook wat af: retraites, recollecties, vergaderingen voor de Eucharistische Kruistocht, met daarnaast een dagelijkse berg correspondentie en talrijke artikeltjes voor Zonneland en andere tijdschriften.

De 15 maanden in Leopoldsburg werden zijn 'wonderjaar'. Hij zelf zou later zeggen: "Ik heb in dat laatste jaar meer gepreekt, meer gereisd, meer geschreven dan in al de andere jaren van mijn leven".

Poppe is gelukkig, zijn apostolaatswerken groeien en bloeien, zijn gezondheid is niet slecht, zijn geestelijk leven sterk, zijn 'netwerk' zeer uitgebreid, maar begin 1924 zal daar plots een einde aan komen.

**Naar het einde**

Inderdaad, op 1 januari treft hem een zwaar hartfalen wanneer hij op bezoek is bij zijn moeder in Moerzeke die in het klooster inwoont. Iedereen ziet dat het ernstig is en er heerst grote paniek. Geen sprake van om naar Leopoldsburg terug te keren. Poppe zelf is gelaten, berust, maar in zijn binnenste komen de 'duivels' terug. Die schrik voor een vroegtijdige dood: "In de eerste uren van de crisis en van doodsgevaar werd ik door een grote inwendige angst overvallen. De nabijheid

van de dood verschijnt voor mij altijd als de dreigende prelude van het nakend te vrezen oordeel met zijn grote straffen".

Hij beseft dat het nu menens is en offert zijn leven opdat er rijke vruchten zouden komen voor de kerk.

Hij ziet zichzelf als de graankorrel die moet sterven om nieuw leven voort te brengen.

Aan kardinaal Mercier geeft hij zijn opdracht terug: "Ik betreur dat ik niet meer in staat ben om voor de CIBI ter plaatse van nut te kunnen zijn en ik zou gelukkig zijn zo gij over mijn opdracht zoudt beschikken zonder met mij dan ook rekening te houden". De kardinaal antwoordt 's anderendaags met een telegram: "Bedroefd uw ziekte te vernemen, bid ik God u te zegenen en te behouden"- kardinaal Mercier. Er volgde nog een kleine heropflakking, maar de strijd was gestreden.

Steeds in de spiritualiteit van de graankorrel die moet sterven legt hij zijn leven in Gods handen. Op 10 juni vroeg in de ochtend sterft hij haastig, enkel de ziekenzuster is bij hem, zijn moeder, de directeur, de onderpastoor, de zusters ze komen allemaal te laat. Met zijn ogen gericht op het H. Hartbeeld dat in de juni maand de schouw sierde, zonder nog een woord te zeggen, verlaat hij deze wereld om voorgoed te gaan vertoeven in die wereld die hem door gebed en meditatie reeds zo vertrouwd was. Voor hem was het Rijk van Jezus en Maria aangebroken.



## Luisteraar in de kijker

**Een gesprek met Zuster Camilla**

Ik ben 30 jaar kleuterleidster geweest, altijd in de weer voor de kinderen, de moeders, voor iedereen. Dit moet ik nu loslaten en afgeven. Als ik gestopt ben in de school ben ik onmiddellijk naar het rusthuis gekomen. Enkele andere medezusters wonen in hetzelfde rusthuis. Ik ben hier gelukkig geweest. Maar het is hier moeilijk om echt religieuze te zijn. Er is een soort kapel, bij de cafetaria, maar die is vaak gesloten. Ik heb gekozen om op het gelijkvloers te wonen. Ik ben zot van de natuur, op die manier kan ik makkelijk naar buiten. Ik wandel graag, regelmatig wandel ik tot bij de kerk. Maar dit lukt nu minder goed. Door mijn leeftijd gaat het nu minder goed. Maar ik verdraag het met Jezus. Ik hoop op zijn hulp, dat ik weer vooruit kan, dat ik het niet ga opgeven. Ik haal veel kracht uit mijn geloof. Ik zeg dan: Jezus, we gaan dat samendoen, Gij gaat mij helpen. Ik ben heel veel in contact met Jezus en met Maria. Ik ben zuster Franciscanes van Crombeen. Na mijn noviciaat heb ik nog 4 jaar gestuurd aan de normaalschool voor kleuterleidster. Dit ben ik gedurende 30jaar geweest en heb op verschillende plaatsen gewoond. Het telkens opnieuw verhuizen lag mij wel zwaar. Ik ben heel gelukkig dat ik vele kindjes heb kunnen helpen grootbrengen. Ook de mama's heb ik begeleid. Ze hingen aan mijn lippen.

We waren met 14 kinderen, zeven jongens en zeven meisjes. Vader en moeder waren diepgelovig. De mensen van Kalken zeiden: bij de familie Vervaeke gaan ze allemaal naar het klooster. Maar ieder van ons is zijn eigen roeping gevolgd. We zijn niet voor mekaar, maar voor Onze-Lieve-Heer naar het klooster gegaan. Ik heb gekozen voor het onderwijs. Ik heb mijn tante nagevolgd die in de congregatie van Crombeen zuster was. Mijn oudste zus, die nu 92 jaar is geworden, is ingetreden bij de Hospitaalzusters te Aalst. Alle kinderen in de familie zijn in Aalst, in het hospitaal geboren, omdat mijn zus daar was. Ze is nu ook in een rusthuis te Aalst. Ik bel haar nog alle dagen. Een andere zus, die eerst niet van plan was zuster te worden, is na het overlijden van een tante haar opgevolgd bij de 'arme Klaren' te Aalst. Later is ze verhuisd naar Gent. Ze is onlangs

(vervolg p. 12)



Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus

Christus te verkondigen in heel ons land?

Aarzel niet ons te steunen.

RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

Luister naar  via de digitale radio  via **telenet** kanaal 912 of online op [www.radiomaria.be](http://www.radiomaria.be)

06:00	<b>Meditatie (Pater Jan Bots)</b>
06:30	<b>Lezingendienst</b>
07:00	<b>Angelus</b>
07:02	<b>Rozenkrans</b>
07:30	<b>Muziek (maandag tot vrijdag) - Bijbellezing (zaterdag &amp; zondag)</b>
07:45	<b>De ochtend bij Radio Maria (behalve op zaterdag en zondag)</b>
08:30	<b>Lauden</b>
09:00	<b>H. Mis</b> op zondag om 10u voorafgegaan door 'De rots in de branding': 8u50
09:50	<b>Catechismus</b>

<b>10:30</b>		
	Maandag	De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)
	Dinsdag	Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)
	Woensdag	Radio Vaticaan Live (Kevin Colle) - aansluitend na de H. Mis
	Donderdag	De rots in de branding (Jos Decock)
	Vrijdag	Herhaling van donderdag 20u
	Zaterdag	Het inzicht (Marleen Caers)

11:30	<b>Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift</b>
12:00	<b>Angelus</b>
12:05	<b>Middaggebed</b>
12:15	<b>Rozenkrans</b>
12:40	<b>Het heiligenverhaal van de dag</b>

<b>13:00</b>		
	Maandag	1e en 3e: Radio Maria op bezoek (Omer Laermans) 2e en 4e: Gebedsgroep Biddende Moeders
	Dinsdag	1e: Muziek 2e: Muziek 3e: Kerk in nood 4e: Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
	Woensdag	1e en 3e: Kathovisie (Marianne Hubin) 2e en 4e: De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)
	Donderdag	Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
	Vrijdag	Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15)
	Zaterdag	Herhaling van woensdag
	Zondag	Herhaling van dinsdag 18u15

<b>14:15</b>		
	Maandag	Muziek
	Dinsdag	Muziek
	Woensdag	Muziek
	Donderdag	1e en 3e: De Kerkvaders (Nele Uytterhoeven) 2e en 4e: Het archief (Kevin Colle)
	Vrijdag	Om 13u45 1e en 3e: Kathovisie (Marianne Hubin) 2e en 4e: De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)

15:00	<b>Uur van de Goddelijke Barmhartigheid</b>
16:10	<b>Lezingen uit Lezingendienst</b>
16:30	<b>Meditatie* (Pater Jan Bots)</b>
17:00	<b>Vespers</b>

<b>17:30</b>		
	Maandag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Dinsdag	Radio Vaticaan*
	Woensdag	Muziek
	Donderdag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Vrijdag	De week van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)
	Zaterdag	Radio Vaticaan*
	Zondag	De week van Radio Maria* (Nele Uytterhoeven)

<b>18:00</b>	<b>Angelus</b>
--------------	----------------

<b>18:15</b>		
	Maandag	Klassiekuur*
	Dinsdag	1e en 3e: Het inzicht (Marleen Caers) 2e en 4e: Missio werkt (Missio)
	Woensdag	De Kerk leeft* (18u30)
	Donderdag	Herhaling van maandag 13u
	Vrijdag	Klassiekuur*
	Zaterdag	Herhaling van dinsdag 13u
	Zondag	Herhaling van donderdag 20u

<b>19:30</b>	<b>Rozenkrans</b>
--------------	-------------------

<b>20:00</b>		
	Maandag	De rots in de branding*
	Dinsdag	De Kerk leeft*
	Woensdag	Gebed met Sant'Egidio
	Donderdag	1e en 3e: Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden) 2e en 4e: Rijkdom van het geloof (Diane Kets)
	Vrijdag	Radio Maria telefoneert* (Nele Uytterhoeven)
	Zaterdag	Muziek
	Zondag	Klassiekuur*

21:00	<b>(Behalve op zondag)</b> <b>Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door 'Het Woord Spreekt' *</b>
21:30	<b>Completen</b>
21:45	<b>Heiligen getuigen</b>
22:35	<b>Catechismus* (maandag tot zaterdag)</b> Zondag: De kerkvaders (1ste, 3de en 5de week) - Het archief (2de en 4de week)
23:30	<b>Rozenkrans</b>

Tussen middernacht en 6u 's morgens hebben er herhalingen van de verschillende programma's plaats.



(vervolg van p. 9)

overleden. Met haar had ik een hele goede band. Twee broers zijn priester geworden. Mijn oudste broer was pastoor te Lokeren. De jongere broer is ook priester geworden in het bisdom Gent en jarenlang pastoor geweest in Massemen en Kwatrecht. Hij is nog niet zo lang geleden overleden op 75-jarige leeftijd. Mijn oudste broer is slechts 40 jaar geworden. De meeste andere broers zijn op vroege leeftijd overleden. Ik ben dus ingetreden bij de zusters Franciscanessen van Crombeen te Gent. Het noviciaat was hemels. Het begin, de vurige jaren. Ik ben nu heel blij dat ik naar Radio Maria kan luisteren. Het is heel belangrijk voor mijn religieus leven. Zonder Radio Maria zou ik het niet uithouden. Ik bid altijd mee met Radio Maria. Het ochtend-, middag- en avondgebed, de rozenkrans... ik bid altijd mee. Ik ben heel mariaal. Als kind ben ik 'liefdesslaafje' geweest van Maria. 'Alles doen met Maria, door Maria, voor Maria.' Al vanaf ik nog een jong meisje was volg ik het motto: 'Een kind van Maria gaat nooit verloren. Een kind van Maria is een kind van de Hemel.' Ik hou heel sterk vast aan de dagelijkse 'drie weesgreetjes'. Ik bid graag op mijn knieën. Maar hier word ik wat tegengewerkt. Het is hier niet zo gemakkelijk om als religieuze te leven. Af en toe wordt er met mij de draak gestoken. Maar ik durf mij weren.

Het is heel goed als religieuze te mogen leven. Dagelijks, als ik bijvoorbeeld vertel dat ik niet goed geslapen heb, word ik bekoord door het personeel van het rusthuis om mijn religieuze leven op te geven door te zeggen dat ik een man moet nemen om samen te slapen. Elke bekoring is een moment om te kiezen voor Onze-Lieve-Heer, om te zeggen: 'Heer, ik ben er voor u, ik heb voor U gekozen.' Ook al loopt de Satan rond om ons te bekoren. Ik wil de mensen aanmoedigen om de moed nooit op te geven. Het leven is altijd de moeite waard. Met Jezus' hulp moet dat gaan. Ik ben gelukkig. Ik ben heel gelukkig dat ik Radio Maria heb. Mijn dag begint met Radio Maria, met het ochtendgebed, met de eucharistie... Uit de preek schrijf ik iedere dag iets op, zodat ik er gedurende de dag kan naar kijken.

Bron: Radio Maria telefoneert

## LUISTERAARS AAN HET WOORD

*Vanmorgen is mijn moeder rond half acht zachtjes vertrokken. Het waren moeilijke dagen en ze verlangde naar een geboorte in een nieuw leven. Op de achtergrond klonk de hele tijd Radio Maria. Zelfs mijn kinderen waren onder de indruk hoe jullie gebeden en bijpassende muziek zo bijzonder klonken en de sfeer rond haar ziekebed/sterfbed bepaalden. Het heeft een onuitwisbare indruk nagelaten.*

*Dank voor jullie steun, gebed en verbondenheid.*

Martine



*Ik ben blij dat ik dit eerste deel van de uitzending 'Een katholieke gids voor depressie' heb kunnen volgen op de computer. Het is zeer leerrijk. Dank u. Ik hoop dat ik de andere programma's ook zo zal kunnen volgen.*

Myriam



*Dank u voor dit uitermate boeiende gesprek met deze bevlogen en authentieke priester!*

*Reactie van Guido op een uitzending van het programma 'In gesprek met een priester'.*



## Al 25 jaar 'thuis' bij Maria te Banneux Diocesaan ziekenhuis Oost-Vlaanderen

©Diocesaan ziekenhuis Oost-Vlaanderen

### MARIAAL LEVEN

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli 2019 gaat dit jaar voor de 25ste keer het 'Diocesaan ziekenhuis' door van het bisdom Gent naar Banneux. Reeds daarvoor namen vele mensen uit Oost-Vlaanderen deel aan een drietalig Triduum dat werd georganiseerd door het aartsbisdom. Het is door het succes van deze bedevaart dat men 25 jaar geleden met het Diocesaan Ziekenhuis Oost-Vlaanderen is gestart.

### Redactie

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de Maagd Maria acht keer aan een meisje van 11 jaar oud, Mariette Beco. Sindsdien komen honderduizenden pelgrims naar Banneux! Zij komen alleen of in groep om hun armoede, hun lijden en zorgen, hun zoeken aan Onze-Lieve-Vrouw toe te vertrouwen.

Met grote dankbaarheid kijkt mevrouw Hélène Van Melkebeke terug op de voorbije 25 jaar sinds de start van de Diocesane Ziekenhuis Oost-Vlaanderen. Een ziekenhuis is een bijeenkomst van drie dagen bedoeld voor langdurig zieken, mensen met een handicap of eenzame mensen, kortom mensen die om welke reden dan ook aan huis gebonden zijn. Er is gelegenheid voor bezinning door middel van voordrachten en vieringen. Tijdens de bedevaart staan de dagelijkse eucharistieviering en ziekenzegening met lof centraal op het programma. Maar ook een stemmige kaarsjesprocessie, een gebedstocht naar de Verschijningskapel en de Bron maken deze dagen tot echte verdiepingsmomenten van het geloof. Naast de vieringen is er ook tijd

voor ontspanning, een gezellig samenzijn, de jaarlijkse onvergetelijke ontspanningsavond, een wandeling, een bezoekje aan de winkeltjes of restaurants. De bedevaarders houden van de familiale sfeer en de verbondenheid met de andere bedevaarders. Als men eens heeft deelgenomen, komt men het volgende jaar graag terug, om "mekaar weer te zien en enkele dagen in vriendschap met mekaar om te gaan", vertelt ons Hélène. Dat is ook haar motivatie om ieder jaar opnieuw de bedevaart mee te organiseren: "ik sta versteld over de moed en de inzet die sommige



© Diocesaan ziekenhuis O-VL

## Dagelijkse Eucharistieviering om 09:00 (zondag om 10:00)

### Angelus

07:00  
12:00  
18:00  
24:00



### Getijdengebed

06:30 Lezingendienst  
08:30 Laudan  
12:05 Middagebed  
17:00 Vespers  
21:30 Dagsluiting



### Rozenkrans

07:05  
12:15  
19:30  
23:30



## Dagelijks 'Uur van de Goddelijke Barmhartigheid' om 15:00





© Diocesaan ziekenriduum O-VL.

mensen hebben om er ondanks vele moeilijkheden toch weer bij te zijn”.

Ook vele vrijwilligers zijn bereid om zich een aantal dagen vrij te maken om dienstbaar te zijn en te zorgen voor de zieke bedevaarders en voor elkaar. De vrijwilligers helpen bij de maaltijden, ze begeleiden personen in een rolwagen, ze zetten zich in voor de verzorging van de zieken op de kamer of helpen bij het voorbereiden van de vieringen. Vele vrijwilligers getuigen dat ze zelf de moed krijgen om verder te gaan door de vriendschap en de dankbaarheid die ze terug krijgen bij hun vrijwilligerswerk te Banneux. Lieve Van den Steen wordt dit jaar 40 en gaat in juli voor de 13<sup>e</sup> keer mee. “Dit mogen ze mij niet afpakken”, benadrukt ze. Ze houdt ervan mensen te kunnen helpen. Telkens wordt ze ontroerd door de mooie vieringen waaraan ze graag bijdraagt door mee te zingen in het koor of door als lector de voorbeden voor te lezen.

**“Meegaan op bedevaart naar Banneux is elke keer opnieuw een heel unieke ervaring. Samen met de andere vrijwilligers werk je mee in de eetzaal, sta je 's morgens in voor de verzorging van andere bedevaarders of breng je personen in een rolstoel naar de vieringen. Wat opvalt is de grote verbondenheid met elkaar en het warme familiale gevoel dat er heerst. Echt een bijzonder moment in de zomervakantie, waar ik elk jaar opnieuw naar uitkijk!”**

De heen- en terugreis gebeurt met verschillende liftbussen. Ze vertrekken vanuit verschillende plaatsen verspreid over heel de provincie Oost-Vlaanderen. Tijdens de dagen van het ziekenriduum wordt er verbleven in de hospitaliteit van het Heiligdom. In 2005 werd Dr. Jacques Van Tichelen gevraagd om als arts de bedevaart te begeleiden. Hij was op dat ogenblik net op

zijn blij naar Maria te kunnen gaan. Velen hebben een zwakke gezondheid. Ze ervaren deze bedevaart als een echte vakantie. Bij Maria, in grote verbondenheid met elkaar, als een hechte groep deze intense dagen doorbrengen maakt dat men de zorgen en de dagelijkse sleur even kan vergeten.

zijn blij naar Maria te kunnen gaan. Velen hebben een zwakke gezondheid. Ze ervaren deze bedevaart als een echte vakantie. Bij Maria, in grote verbondenheid met elkaar, als een hechte groep deze intense dagen doorbrengen maakt dat men de zorgen en de dagelijkse sleur even kan vergeten.



zijn blij naar Maria te kunnen gaan. Velen hebben een zwakke gezondheid. Ze ervaren deze bedevaart als een echte vakantie. Bij Maria, in grote verbondenheid met elkaar, als een hechte groep deze intense dagen doorbrengen maakt dat men de zorgen en de dagelijkse sleur even kan vergeten.

**“Het mariaheiligdom te Banneux is een geweldige plek, waar je echt tot rust kan komen. Er is geen overvloedig toerisme zoals in Lourdes. Je ervaart de rust van de bossen en je wordt er enkel geconfronteerd met al wat er zich afspeelt op het heiligdom en aan de bron. Je kan er ongestoord bidden en Maria vereren.”**

Echt zware, bedlegerige zieken kunnen niet deelnemen aan de bedevaart. Maar er zijn toch een 50-tal rolstoelpatienten waarvoor er telkens een vrijwilliger meegaat om de rolstoel te duwen. Elk werkjaar start met een algemene vergadering te Banneux waaraan de bestuursleden van de verschillende ‘tridiums’ aan deelnemen. Nadien komt de kerngroep van het Ziekenriduum Oost-Vlaanderen samen. Tweemaal per jaar komen ook de vrijwilligers samen in het Oostvlaamse mariaheiligdom Oostakker om de bedevaart voor te bereiden.

Dit jaar is er vanuit het heiligdom van Banneux, in een tijd waarin we geconfronteerd worden met de vluchtelingenproblematiek, gekozen voor het actuele thema: ‘Voor alle naties’. Op woensdag 18 januari 1933 had Onze-Lieve-Vrouw, achteruitglijdend Mariette tot bij de Bron geleid, zonder dat ze haar blik van haar afwendde. Onderweg knielde Mariette driemaal om met Maria mee te bidden. Nabij de Bron zei Onze-Lieve-Vrouw haar: “Steek uw handen in het water. Deze bron is mij voorbehouden”. Mariette vroeg zich daarop af waarom de bron voor haarzelf was voorbehouden, en vraagt daarom de volgende dag meer uitleg. Vol goedheid verbreedt Maria haar glimlach en antwoordt: “Deze bron is voorbehouden voor alle Naties... voor de zieken. Ik zal voor jou bidden. Tot ziens.”

Diezelfde dag had ze ook haar naam bekend gemaakt: “Ik ben de maagd der armen.” Bij de bron te Banneux mogen we thuis komen, ons lijden en onze zorgen toevertrouwen aan de Maagd der armen. Zij wil alle mensen nabij zijn, heel speciaal de zieken, en hun lijden verlichten.



## Boodschap van O.L.-Vrouw te Banneux

### Zondag 15 januari 1933

Mariette zit op haar broertje te wachten. Door het raam merkt ze een mooie stralende Dame op voor het huis. Haar moeder ziet haar ook. De Maagd wenkt het kind met de hand, maar uit schrik doet Mevrouw Beco de deur op slot.

### Woensdag 18 januari 1933

Na een stil gezamenlijk gebed van een twintigtal minuten glijdt O.L.-Vrouw achterwaarts en leidt ze Mariette tot bij de Bron, zonder dat ze haar blik van haar afwendt. Onderweg knielt Mariette drie maal om met Maria mee te bidden. Bij de Bron zegt O.L.-Vrouw haar: “Steek uw handen in het water. Deze bron is mij voorbehouden. Goede avond. Tot ziens”.

### Donderdag 19 januari 1933

De mooie Dame maakt haar identiteit bekend met een “nieuwe naam”: “Ik ben de Maagd der Armen”. Mariette vraagt zich af waarom de bron voor haarzelf is voorbehouden, en vraagt daarover meer uitleg. Vol goedheid verbreedt Maria haar glimlach en antwoordt: “Deze bron is voorbehouden voor alle Naties... voor de zieken. Ik zal voor jou bidden. Tot ziens.”

### Vrijdag 20 januari 1933

“Wat verlangt U, mooie Dame?” vraagt het kind. Maria antwoordt: “Ik zou zo graag een kleine kapel willen”. En zij zegent het meisje, dat plots bewusteloos ineenzakt. Radeloos draagt haar vader haar naar huis. Daar doet ze even de ogen open en valt daarna rustig in slaap. Er gaan drie lange weken voorbij; alle dagen komt het kind 's avonds buiten om te bidden, maar de Maagd is er niet. Mariette, die tot dan nooit gebeden had en zelfs een hekel had aan al wat met de godsdienst te maken had, bid voortaan soms tot zeven rozenkransen!

### Zaterdag 11 februari 1933

Wat een vreugde! De Maagd der Armen is terug. Ze vertrouwt Mariette het hart van haar boodschap toe: “Ik kom het lijden verlichten”. Op deze 11<sup>e</sup> februari, dag voor dag, wordt de 75<sup>e</sup> verjaardag van de eerste verschijning in Lourdes gevierd. Deze dag heeft Paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot **‘wereldgebedsdag voor de zieken’**.

### Woensdag 15 februari 1933

Uit gehoorzaamheid aan Kapelaan Louis Jamin vraagt Mariette O.L.-Vrouw een teken. Zij antwoordt: “Geloof in mij... in zal in U geloven... bid veel. Tot ziens.” Pastoor Jamin, die zich betrokken voelde vanwege zijn spirituele kwellingen, bekeert zich ineens en wordt voortaan de meest vurige verdediger van Mariette en van de Boodschap van de Maagd der Armen.

### Maandag 20 februari 1933

Tijdens een zeer korte verschijning smeekt Maria: “Mijn beste kind, bid veel. Tot ziens.”

### Donderdag 2 maart 1933

De mooie Dame laat zich een laatste keer zien: “Ik ben de Moeder van de Verlosser, de Moeder Gods... Bid veel. Vaarwel”, zegt ze, en ze legt Mariette de handen op om haar te zegenen.

bron: [www.banneux-nd.be](http://www.banneux-nd.be)



# BEDEVAART naar BANNEUX

**Maandag 7 oktober**

**RADIO MARIA**

## “Ik kom het lijden verlichten.”

Op 7 oktober 2019 zal vanuit Radio Maria een bedevaart georganiseerd worden naar Onze-Lieve-Vrouw, Maagd der armen te Banneux. Radio Maria wil de luisteraars nabij zijn in hun pelgrimstocht naar God, waarvan deze bedevaart een uitdrukking is. Deze bedevaart wil ook de band met de luisteraars en de verschillende gemeenschappen die met de radio verbonden zijn versterken.

Het opzet is om vanuit verschillende plaatsen vanuit heel Vlaanderen met een autocar naar Banneux te reizen om daar een gezamenlijk bedevaartsprogramma te beleven. Zo zal vanuit Gistel, met opstapplaats aan de abdij Ten Putte, een autobus vertrekken. Deze bus wordt begeleid door de broeders en zusters van de gemeenschap 'Moeder Van Vrede'. Andere bussen vertrekken vanuit Sint-Niklaas, Geel, Brasschaat en Leuven. Voor elke autocar heeft er zich een gebedsgroep, parochie of religieuze gemeenschap verantwoordelijk gesteld om het bedevaartsprogramma op de bus te verzorgen. Tijdens de gezamenlijke eucharistieviering die te Banneux om 11 uur zal worden gevierd zal er door elke groep een kaars worden geofferd die ook na de bedevaart in het heiligdom zal

blijven branden. Tijdens de bedevaart is er tijd voor ontmoeting. Ook zal er een lezing worden gehouden door de programmadirecteur van Radio Maria, priester Karlo. Een intens moment waarmee het gezamenlijke deel van de bedevaart wordt afgesloten is zeker ook de plechtige ziekenzegening met het heilig Sacrament waaraan wordt deelgenomen door alle bedevaarders die die dag aanwezig zijn te Banneux. Tijdens deze bedevaart en heel speciaal tijdens het moment van de ziekenzegening zal er voor

alle zieke luisteraars van Radio Maria gebeden worden tot de Maagd der Armen die tijdens de vijfde verschijning te Banneux gezegd heeft: 'Ik kom het lijden verlichten'.

Iedereen is welkom om samen met Radio Maria deze dag bij de Maagd der armen te Banneux te beleven. Voor meer informatie over deze bedevaart mag u contact opnemen met Radio Maria op het nummer: 016 41 47 47 of mailen naar [info@radiomaria.be](mailto:info@radiomaria.be).

### GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA

*Tijdens de busreis is er een aangepast bedevaartsprogramma.*

- 10u30: Gebedsweg**  
vertrek aan de verschijningskapel
- 11u00: Eucharistie**  
met offeren van bedevaartskars en toewijdingsgebed
- 12u00: Middagmaal in de hospitaliteit**  
gevolgd door vrije tijd
- 14u00: Lezing**  
door de programmadirecteur van Radio Maria
- 15u00: Ziekenzegening**  
eucharistische aanbidding met zegening van de zieken
- 16u00: Kruisweg**  
geleide kruisweg (facultatief)

*Ook indien u met eigen vervoer naar Banneux komt bent u van harte welkom om ons bedevaartsprogramma te volgen.*



**BUS 1 - Regio Leuven**

- 7u30** Sint-Laurentiuskerk **Veltem**
- 7u40** Onze-Lieve-Vrouwekerk **Winksele**
- 8u00** Sint-Mauruskerk **Holsbeek**
- 8u15** Radio Maria - St.-Reneldisplein **Egenhoven**

**Inschrijven:**  
**Radio Maria: 016 41 47 47**  
 Pr. A. Penne: 0468 323 817  
 Jozef Abts: 016 48 84 54

**BUS 1 - Regio Leuven**

Bezoek aan het graf van Moeder Martha te Tienen  
 Licht avondmaal

**BUS 2 - West-Vlaanderen**

- 7u00** parking van 'Abdij Ten Putte' Abdijstraat 84 8470 **Gistel**

**Inschrijven:**  
**Radio Maria: 016 41 47 47**  
 Gemeenschap 'Moeder van Vrede':  
 (Zr. Annelies): 059 278 671  
 info@moedervanvrede.be

**BUS 2 - West-Vlaanderen**

Bedevaartsprogramma op de bus.  
 Licht avondmaal.

**BUS 3 - Regio St. Niklaas**

- 6u55** Denstraat 57, **Grembergen**
- 7u10** **Hamme-Zogge**
- 7u20** **Waasmunster**  
 (Keukens Achelduul Scheldeclub)
- 7u30** **Sint-Niklaas**  
 (parking 'Hotel Serwir', Kon. Astridl. 57)

**Inschrijven:**  
**Radio Maria: 016 41 47 47**  
 Van Cauwenberge Maria: 052 21 55 96  
 Jan & Agnes Vanlaere: 03 755 22 18  
 jan.van.laere4@telenet.be

**BUS 3 - Regio St. Niklaas**

Bedevaartsprogramma op de bus.  
 Licht avondmaal.

**BUS 4 - Regio Geel**

- 8u00** **Westerlo** 'Carpoolparking Geel West' (Bell-Telephonaan 2, 2260 Westerlo)

**Inschrijven:**  
**Radio Maria: 016 41 47 47**  
 Br. Benedict: 014 53 99 12  
 benedict.meethep@tongerlo.org

**BUS 4 - Regio Turnhout**

Bezoek aan het heiligdom van Tancremont  
 Licht avondmaal

**BUS 5 - Regio Antwerpen**

- 7u15** **Kapellen** - Sint Dionysiuskerk
- 7u25** **Kapellen** - Sint-Jacobuskerk
- 7u45** **Brasschaat** - Sint-Antoniuserkerk
- 8u00** **Brasschaat** - H. Hartkerk (Ekkereken-Donk)

**Inschrijven:**  
**Radio Maria: 016 41 47 47**  
 Jean De Clippeleir: 0474 595 298  
 jeandeclippeleir@gmail.com

**BUS 5 - Regio Antwerpen**

Bezoek aan het graf van de heilige Pater Damiaan te Leuven  
 Licht avondmaal

EXTRA AVONDPROGRAMMA

De 'Oude Lieve-Heer' van Tancremont.



Zuster Martha Vandeputte, stichteres van de Zusters Passionisten



Graf van de H. Pater Damiaan in de crypte van de kerk van de paters van de St.-Antoniuskapel te Leuven.

OP BEDEVAART MET RADIO MARIA

BEDEVAART BANNEUX 7 OKTOBER

**HOE INSCHRIJVEN?**

Om in te schrijven, gelieve de inschrijvingsstrook op te sturen naar:

**Radio Maria**  
**Sint-Reneldisplein 23**  
**3001 Egenhoven**

of te bezorgen aan de lokale verantwoordelijke.

De inschrijving is pas definitief na betaling van de kostprijs van **40€** op het rekeningnummer van Radio Maria: **BE49 7333 7333 7771**  
 Indien de kostprijs een belemmering zou vormen om deel te nemen aan de bedevaart, aarzel niet om dit te melden.

**De kostprijs bedraagt 40 €**

Inbegrepen:

- busreis
- warm middagmaal
- licht avondmaal



**Naam:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Tel. of GSM:** \_\_\_\_\_

**Opstapplaats:** \_\_\_\_\_

**Opmerking:** \_\_\_\_\_

OP BEDEVAART MET RADIO MARIA





## Maria Tenhemelopneming - 15 augustus

Stralend als de dageraad,  
als het zonlicht zondeloos,  
gloeiend als een gouden roos,  
in een koninklijke staat.

Niets dan licht en niets dan glans,  
als de zon in praal en pracht,  
als de zilveren maan bij nacht,  
stijgt Maria naar de trans.

Waar de Godheid in zijn troon  
zetelt in het eeuwig licht,  
staat zij voor zijn aangezicht  
en ontvangt de hemelkroon.

O hoe liefelijk en schoon  
wordt haar heerlijkheid onthuld,  
wordt de profetie vervuld,  
staat zij voor haar grote Zoon.

O Maria koningin,  
bid tot uw geliefde Zoon  
om ons eeuwig zalig loon,  
treed voor uw getrouwen in.

Heilige Drievuldigheid,  
die Maria zo verheft  
dat zij allen overtreft,  
U zij onze lof gewijd.

**Bedevaart  
naar Banneux N.D.  
met  
Radio Maria  
op 7 oktober 2019**

**Alle info  
in dit nummer.**